

Nieuwjaarsbriefje

Er was eens een raar ventje genaamd Cis
Die voor Nieuwjaar een wensgedicht wou schrijven.
Maar, geplaagd door een kater sinds Kerstmis,
Na zo'n drie, vier vel met valse starten,
Speelt de haarpijn hem nog te veel parten
En moet het maar bij naakte wensen blijven,
Dus zeker niet luid, toch met plezier geschreven,
Slechts heel kort, doch met genegenheid doorweven:

<en stilletjes getikt> "Een goed 2000 en 7".

